

Klacht over het politieoptreden op het Malieveld van afgelopen zondag

Gisteren las ik op NOS nieuws dat er bij de politie in Den Haag 120 klachten en 6 aangiften waren gedaan aangaande het politieoptreden op het Malieveld van afgelopen zondag.

Er stond bij vermeld dat 'de aangiften en klachten vooral ingediend zijn door mensen die zelf niet aanwezig waren, maar zich baseren op de beelden'.

Hierop heb ik besloten ook een klacht in te dienen.

Ik ben wel aanwezig geweest en dus ooggetuige van de gebeurtenissen.

Ik hou niet van al die drukte en ben geen voorstander van demonstraties, maar gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen heb ik toch besloten om er heen te gaan.

Ik ben niet op het Malieveld gaan staan, maar op de Koekamplaan, achter de skatebaan.

Vanaf deze plaats had ik, achteraf gezien, een goed overzicht over het Malieveld.

Er was heel veel politie aanwezig, maar de toegang tot het veld vanaf het Binnenhof was open (ongeveer 14:15 uur). Er werd door de politie ook niet gewaarschuwd of vermaand.

Ik denk dat rond 15:30 uur het politiekordon zich aan die zijde sloot.

Een kwartiertje later zag ik een aantal politiebusjes vanaf de Koningskade het Malieveld op rijden, het daar staande publiek werd opgedreven.

Dit gebeurde zonder enige oproep vooraf (althans door mij niet te horen)!

Vóór de volgende politieactie werd wel opgeroepen het Malieveld te verlaten richting de Utrechtsebaan. Echter slecht hoorbaar.

De volgende oproep was duidelijk hoorbaar, maar toen was de politie al de Koekamplaan opgekomen.

Enkele beelden van deze middag:

- politie te paard in galop dwars door het publiek op het Malieveld
- politiebusjes met relatief hoge snelheid door het vertrekkende publiek op de Koekamplaan
- meerdere politieagenten die met stokken op één op de grond liggend persoon slaan (buiten het Malieveld).

Het NOS bericht vermeldt ook het volgende: 'De politie verdedigt de inzet van de mobiele eenheid en zegt dat beelden die rondgaan op sociale media niet het hele verhaal vertellen'.

Inderdaad heb ik de ergste beelden nog niet op internet gezien.

Ik weet dat er politieagenten zijn die wel naar eer en geweten hun taak proberen uit te voeren. Maar de politie heeft één soort uniform en voor ons is niet zichtbaar wat voor persoon achter dit uniform schuilt. De positieve slagzinnen door de jaren heen (zoals: die pet past ons allemaal, de politie is je beste vriend, waakzaam en dienstbaar) geven het tegengestelde weer van wat er zich afgelopen zondag heeft afgespeeld.

Dit provocerende, onverantwoorde en lafhartige optreden heeft mijn vertrouwen in en respect en waardering voor 'de politie' tot nul gereduceerd.

Gelukkig is er nog de mogelijkheid tot herstel. Daarom hoop ik dat u deze klacht serieus neemt.

Vriendelijk verzoek ik u om ook kennis te nemen van onderstaande open brief.

Als wij (en dat geldt ieder mens) onze zonden belijden én laten, zal ons barmhartigheid geschieden.

Met vriendelijke groeten,