

Bent u in gevaar, omdat ik niet gevaccineerd ben?

Echt?

Wordt u dan ook verkouden als ik geen jas aan heb?

Bezint eer u (aan vaccinatie) begint!

Angst is een slechte raadgever!

U weet wat u eet?

Weet u ook wat u vaccineert?

Komt u er voor uit waar u voor staat?

Of is de sociale, maatschappelijke druk te groot?

Kan dat wel met zoveel sociale afstand?

“Hygiëne” = bescherming

“Was je handen stuk” = blootstelling

Er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden.

En er is niets verborgen, dat niet zal geweten worden.

Daarom zal alles wat u in het donker heeft gezegd, in het licht worden gehoord.

(uitspraak van de Verlosser)

Het Licht maakt alles openbaar!

Wees bewust en wees wakker

Ontwaak, u die slaapt

Wellicht zult u zich afvragen: wat beweegt iemand om zo de straat op te gaan? Waarom doet iemand dit?

Om er in het openbaar voor uit te komen waar ik voor sta.

Om u wakker te schudden uit uw droomwereld.

En als u al ontwaakt bent, u te bemoedigen in uw eenzame strijd.

Daarom doe ik dit.

Er wordt gesproken over 'het nieuwe normaal', maar wat is eigenlijk normaal?

Verwarring, onduidelijkheid en eenzaamheid nemen enorm toe.

Met als gevolg: angst, wantrouwen, uitzichtloosheid, sociale afstand,

Er is in ons land vrijheid van meningsuiting en vrijwel 'alles' mag.

Maar wat is de uitwerking? Leven wij echt in vrijheid, of worden we

gestuurd door de 'maatschappelijke visie'? Wat is vrijheid?

Gebruik uw vrijheid toch niet om te doen waar u zelf zin in hebt, maar

betoon dankbaarheid aan Hem, Die u deze vrijheid heeft gegeven.

Laat u niet (mis)leiden door de media, maar onderzoek, naar uw vermogen, wat de waarheid is. Immers, de waarheid zal u vrij maken!

Dit is geen oproep tot verzet of aansporing tot demonstratie.

Het is een oproep tot bewustwording.

Beseft u hoe ernstig deze tijd is en hoe verwoestend de gevolgen zijn?

Hebben wij nog oog voor onze medemens?

Sociale controle is goed.

Maar komt dit voort uit naastenliefde of uit angst en zelfbescherming?

Het is aan u een oproep om ook openlijk voor uw standpunt uit te komen.

En doe dat vooral op uw eigen manier.

Dat mensen niet alleen horen hoe u er over denkt, maar dat ze dat ook zullen zien.

Gedenk aan uw Schepper als u nog 'jong' bent, voordat de kwade dagen komen en u zal zeggen: 'Ik heb er geen fut meer voor'. (Prediker)

De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed.

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek van de natie. (Spreuken van Salomo)